

ROMEINEN IX-XI

Israëls Geschriften

&

Gods karakter

ROMEINEN IX-XI

Opbouw & structuur van Paulus' 3 ledig antwoord

- **Gods roeping en 'samenstelling' van Israel** (9:1-29)
 - a) niet elke Israëliet maakt deel uit van Israel (de natie Israel/ Israel van God)
 - b) Gods relatie met Israel is op grond van onverdiende barmhartigheid en niet gerechtigheid
- **Israëls reactie op het evangelie** (9:30-10:21)
 - a) Israëls misplaatst jagen naar gerechtigheid
 - b) Christus overstijgt de goede gave van de Torah
 - c) Het probleem is niet Gods gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet
- **De prioriteit v/h Israel van God - in Christus en *niet Torah* - blijft behouden** (11:1-36)
 - a) God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
 - b) Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden
- **Dank & aanbidding voor Gods ondoorgroendelijke wijsheid** (11:25-36)

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

ˆTot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u. U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt. Inderdaad! Zij zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees; want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, Hij mocht ook u niet sparen! Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u, als u in de goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden afgehouden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden; want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouden en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen dezen, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden!

(Rm.11:13-24)

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

‘Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.’

(Rm.11:13-18)

- ❖ Voor het eerst richt Paulus nu zich tot ons ‘**de volken**’ met een **duidelijke boodschap**
- ❖ Er is geen enkele reden om uzelf op de borst te slaan *nu Israel het evangelie afwijst*
- ❖ Israëls verharding en miskennis van het nieuwe verbond in Christus is **niet het einde**
- ❖ Zonder mij, apostel van de volkeren, uit het **getrouwe overblijfsel** *zaten jullie hier niet...*
- ❖ Uw aanname is bedoeld om ‘**Jakob Israel**’ te prikkelen tot bekering & behoudenis

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

‘Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.’

(Rm.11:13-18)

- ❖ Uw aanneming is nu juist het **levende bewijs** dat God *Israel niet opgegeven heeft!*
- ❖ Zelfs hun blinde vijandigheid gebruikt God om u de volken, met het evangelie te bereiken!
- ❖ Israëls verwerping v/h evangelie → de verzoening van de wereld
- ❖ Israëls aanname v/h evangelie → de opstanding & herstel voor de wereld (overblijfsel)
- ❖ Als God Israëls overblijfsel ooit zou opgeven is er geen hoop & toekomst voor de volken

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.

(Rm.11:13-18)

- ❖ Israëls verwerping mag niet verbazen, rebellie & afgoderij is het verhaal v/d geschiedenis!
- ❖ Gods barmhartigheid zal hen nooit opgeven, het overblijfsel **zal** behouden worden
- ❖ Al heel vroeg leefde onder gelovigen uit de volken de idee dat God hen opgegeven had...
- ❖ ~~Israël~~ → kerk → ~~geschiedenis~~ → geestelijke interpretatie → vervolging & Holocaust



ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

‘Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.’

(Rm.11:13-18)

- ❖ Gevolg voor Rm.9-11  niet langer gelezen vanuit Israëls geschiedenis *en vervangen*
- ❖ **filosofische vraagstukken**: wat is de rol van de vrije wil, zijn mensen nu voorbestemd?
- ❖ ‘onze vragen’ *opleggen* aan de ‘**grammatica van de tekst**’ zorgt voor megaproblemen!
- ❖ God is niet geïnteresseerd om dergelijke vragen te beantwoorden, *vraag maar aan Job*
- ❖ Nederig leren om de Bijbel te lezen **vanuit zijn eigen verhaal** is de enige weg ...

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

'Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.'

(Rm.11:13-18)

- ❖ Paulus gaat in tegen de vroege symptomen v/d vervangingsleer → roemen tegen Israel
- ❖ 'deel van het geheel' metafoor → 'deeg' & 'olijfboom' (Jer.11:16; Hos.14:6) → **UITGANGSPUNT**
- ❖ God 'heiligt' Abraham & aartsvaders voor zichzelf door hen **te roepen** → Israel (ondanks...)

'Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; tot hen behoren de vaders, en uit hen is naar het vlees de Christus,' **(Rm.9:3,4)**

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

‘Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.’

(Rm.11:13-18)

- ❖ De *precieze definitie* van ‘de wortel’ is Paulus’ zorg niet, wel de prioriteit t.a.v. ‘de takken’
- ❖ De hoop van hen uit de volken is gekoppeld aan de toekomst van het gelovig overblijfsel
- ❖ Met gelovig overblijfsel bedoelt Paulus het gereorganiseerd Israel rond Jezus, Gods zoon
- ❖ De ‘kerk of gemeente’ kent **GEEN onafhankelijk bestaan** en heeft Israel **NIET vervangen**
- ❖ Wij **delen** in de ‘heiligheid’ van de wortel en zijn dus ‘**mededeelgenoten**’ geworden

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

‘Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.’

(Rm.11:13-18)

- ❖ De *precieze definitie* van ‘de wortel’ is Paulus’ zorg niet, wel de prioriteit t.a.v. ‘de takken’
- ❖ De hoop van hen uit de volken is gekoppeld aan de toekomst van het gelovig overblijfsel
- ❖ Met gelovig overblijfsel bedoelt Paulus het gereorganiseerd Israel rond Jezus, Gods zoon
- ❖ De ‘kerk of gemeente’ kent **GEEN onafhankelijk bestaan** en heeft Israel **NIET vervangen**
- ❖ Paulus leert niets nieuws ➡ heidenen vervoegen al eeuwen Israel, zo leert ons de Schrift

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

‘Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.’

(Rm.11:13-18)

❖ Gods instructie inzake het verlangen van **‘het zootje ongeregeld’** bij de 1^e exodus:

‘Wil een vreemdeling die bij u woont voor Jahweh het paasmaal vieren, dan moet hij eerst alle mannelijke leden van zijn familie laten besnijden. Dan mag hij het vieren, omdat hij als een geboren Israëliet geldt.’

(Ex.12:48)

❖ Individuelen als Rachab, Ruth, Uriah de Hittiet, talloze helden & vreemden in Davids leger

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

‘Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloesheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.’

(Rm.11:13-18)

❖ Gods instructie inzake het verlangen van **‘het zootje ongeregeld’** bij de 1^e exodus:

‘Wil een vreemdeling die bij u woont voor Jahweh het paasmaal vieren, dan moet hij eerst alle mannelijke leden van zijn familie laten besnijden. Dan mag hij het vieren, omdat hij als een geboren Israëliet geldt.’

(Ex.12:48)

❖ ‘vreemden’ bij de 2^e exodus van Jesaja die als priesters dienen in het heiligdom (Jes.56, 66)

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

'U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt. Inderdaad! Zij zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees; want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, Hij mocht ook u niet sparen! Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u, als u in de goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden afgehouden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden; want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen dezen, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden!

(Rm.11:19-24)

- ❖ Wij maakten geen deel uit van dit volk → *verloren en vervreemd van God onze Maker*
- ❖ Vermits de *basis van aanname geloofsvertrouwen* is en geen verdienste *is er geen roem*
- ❖ Dankbaar ontzag voor Gods goedertierenheid is de enige gepaste houding!
- ❖ ***Hoe blijven wij in de goedertierenheid van onze God waarin wij geroepen zijn?***

ROMEINEN IX-XI

Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

'U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt. Inderdaad! Zij zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees; want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, Hij mocht ook u niet sparen! Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u, als u in de goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden afgehouden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden; want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen dezen, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden!

(Rm.11:19-24)

- ❖ Als God niet aarzelt om ontrouwe natuurlijke takken af te breken → **ONNATUURLIJKE ?!**
- ❖ Als God bij machte is om onnatuurlijke takken te enten op de wortel → **NATUURLIJKE ?!**
- ❖ Het bestaan van heidense gelovigen is verzekerd zolang zij in 'de wortel' geënt blijven
- ❖ Wij staan door geloof zolang de toekomst van Israel door Gods beloftes verzekerd is

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.’

(Rm.11:25-29)

- ❖ Er is een gevaar dat de broeders uit de volken onwetend zijn *en dus hoogmoedig worden*
- ❖ *Op het 1^e zicht lijkt Paulus’ verklaring een nog groter mysterie dan de verborgenheid*
- ❖ **Een verborgenheid** in de Schrift betekent **niet** dat iets ondoorgrondelijk is (vgl. uitverkiezing)
- ❖ Paulus ➡ de hedendaagse vervulling van een belofte op een totaal onverwachte manier
- ❖ In dit geval volgt de nadere ‘korte’ verklaring van deze ‘verborgenheid’ (soms voorafgegaan)

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

'Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat 'Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen'. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.'

(Rm.11:25-29)

❖ God verrast graag zijn volk op onverwachte wijze → *mijn afgod heeft dit zo voorzien!*

'Ik had het u aangekondigd en voor het gebeurde, heb Ik het u laten horen, zodat u niet kunt zeggen: 'Mijn afgod heeft het gedaan, ...Vanaf nu laat Ik u nieuwe dingen horen, geheimen, die u tot dusver onbekend waren. Nu pas zijn zij geschapen en niet eerder, en vóór de dag van vandaag hebt u er niet van gehoord. U kunt dus niet zeggen: 'Kijk, ik wist het al.' Nee, u hebt het niet gehoord of geweten, nee, u hebt hiervoor uw oren niet geopend. Want Ik weet dat u door en door trouweloos bent, u wordt rebels genoemd vanaf de moederschoot.' **(Jes.48:5-8)**

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

'Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat 'Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen'. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.'

(Rm.11:25-29)

- ❖ De cirkel is rond, wat volgt is een samenvatting van Paulus' uitgebreide uiteenzetting
- ❖ broeders, *Israëls vijandigheid t.a.v. het evangelie is te wijten aan een **juridische verharding***
- ❖ 'voor een deel': niet over allen en gedeeltelijk, **kan ongedaan gemaakt worden in Christus**
- ❖ **God gebruikt de verharding**: vervolging en geen zendingsconferentie van de apostelen!
- ❖ **God gebruikt onze bekering & behoudenis** om Jakob Israel te provoceren tot bekering

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.’

(Rm.11:25-29)

- ❖ **volheid** betekent dat God zijn beloftes om een voltallig overblijfsel te redden nakomt
- ❖ **7000 – 144.000** ➡ ‘een grote menigte die niemand kon tellen, ...’ (Opb.7:9)
- ❖ **totdat** ➡ eens de volheid van de heidenen is binnengegaan *heft God de verharding op..*

Wat zou het 5^e evangelie in dit verband ons leren?

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaders. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.’
(Rm.11:25-29)

- ❖ **volheid** betekent dat God zijn beloftes om een voltallig overblijfsel te redden nakomt
- ❖ **7000 – 144.000** ➡ ‘een grote menigte die niemand kon tellen, ...’ (Opb.7:9)
- ❖ **totdat** ➡ **de verharding eindigt in een definitief oordeel**

‘Toen zei ik: Hoelang, Jahweh? Hij zei: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot een woestenij.’ (Jes.6:11)

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.’
(Rm.11:25-29)

- ❖ **volheid** betekent dat God zijn beloftes om een voltallig overblijfsel te redden nakomt
- ❖ **7000 – 144.000** ➡ ‘een grote menigte die niemand kon tellen, ...’ (Opb.7:9)
- ❖ **totdat** ➡ **de verharding eindigt in een definitief oordeel**

‘Maar zij zullen uitgaan en zien de lijken van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven, hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor al wat leeft, ten afschuw zijn.’
(Jes.66:24)

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

'Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat 'Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen'. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.'

(Rm.11:25-29)

- ❖ Geen profeet voor ziet 'massabekeringen' *alleen Gods trouw in een voltallig overblijfsel*
- ❖ **heel Israel** → veelvoorkomend met nadere bepaling → huis, bijeenvergadering, zonen
- ❖ **Wat?** Getrouw Israel, rebels Israel, hele groep mensen, Joden in een bepaalde omgeving
- ❖ Belangrijk in deze context is het gebruik in Ezechiël voor Israel voor & *na de ballingschap*

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

'Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat 'Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen'. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.'
(Rm.11:25-29)

- ❖ vele uitleggers: **heel Israel** = **algehele amnestie** is het mysterie ➡ **contradictie?!**
- ❖ **Volheid uit de heidenen** + **voltallig overblijfsel** = **heel Israel**
- ❖ Volheid ,allen? neen, bij 1^e exodus : zootje ongeregeld - *geboren Israëliet mits besnijdenis*
- ❖ Wie nu geloofsvertrouwen in Jezus stellen - *Abraham onze vader zonder onderscheid!*

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

'Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat 'Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen'. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.'

(Rm.11:25-29)

❖ *Wat is dan de verborgenheid?*

Iedereen verwacht Israel als het licht voor de volken...

maar wat niemand verwacht is dat de volken het licht voor Jakob Israel zijn!

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

'Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat 'Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen'. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaders. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.'

(Rm.11:25-29)

❖ Hoe, zoals geschreven staat?!

'En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt Jahweh. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt Jahweh...'

(Jes.59:20)

'zo zal de ongerechtigheid van Jakob weggenomen worden.
Dit is de volle zegen: dat Hij zijn zonde zal wegdoen,' **(Jes.27:9 LXX)**

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgrondelijke wijsheid

‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israel behouden worden, zoals geschreven staat ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

(Rm.11:25-29)

- ❖ Jezus is gekomen, verworpen & gekruisigd – Jahweh is **nu** tot de volken uitgegaan... zodat hun *behoudenis* Jakob Israel prikkelt tot bekering en hun zonden vergeven zijn
- ❖ Maar dit is pas mogelijk als zij hun afgoderij opgeven ➡ **eigenwijze Torah naleving**
- ❖ Waarom **Jes.27: 9** hier? dit is het enige wat hen weerhoudt om tot Christus te komen...
- ❖ God kan zichzelf niet verloochenen! *Ons vertrouwen is in Gods onveranderlijke karakter!*

ROMEINEN IX-XI

Gods ondoorgroendelijke wijsheid

'Want evenals u voorheen niet in God geloofd hebt, maar nu barmhartigheid hebt verkregen door het ongeloof van dezen, zo hebben nu ook dezen niet geloofd dat u barmhartigheid verkregen hebt, opdat ook zij nu barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft allen onder het ongeloof besloten, opdat Hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God! Hoe ondoorgroendelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest?

Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem vergolden worden?

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.'

(Rm.11:30-36)

- ❖ **Jes. 40:13** : Gods wonderlijke wijsheid in het voortbrengen van een nieuwe schepping op totaal onverwachte wijze! Geen mens was daarop voorbereid!

ROMEINEN IX-XI

Israëls Geschriften

&

Gods karakter